



Daar komt een mevrouw aanrennen. Het is Maria Magdalena. Ze hoort bij de vrienden van Jezus. Ze roept: 'Petrus, Johannes! Kom gauw mee naar het graf van Jezus. De steen ligt er niet meer voor en het graf is leeg! Iemand heeft het lichaam van Jezus weggehaald!' Petrus en Johannes

gaan meteen mee. Ze zien het: het graf is open. Petrus stapt naar binnen, en even later Johannes ook. Ze zien de doeken die om Jezus heen zaten op de grond liggen. De grote doek die over zijn hoofd lag, ligt netjes opgevouwen. Johannes zegt: 'Maar natuurlijk! Ze hebben Jezus niet weggehaald, Hij is zelf weggegaan. Jezus leeft.'



Vandaag horen we het verhaal zoals Johannes het vertelt. Johannes is de beste vriend van Jezus. Zo noemt hij zichzelf ook als hij over Jezus vertelt. Johannes vertelt het een beetje anders dan de anderen. Bij Johannes lezen we niets over een aardbeving of over een engel, maar wel over wat de leerlingen doen als ze horen wat er aan de hand is.

*De leerlingen hadden nog niet begrepen wat de profeten hadden gezegd. Dat de Messias uit de dood moest verrijzen. Ook nu begrijpen ze nog niets, want hoe kun je nu begrijpen dat Jezus uit de dood verrijst? Maar Johannes, de beste vriend van Jezus, begrijpt wel dat een dode niet netjes de doeken opvouwt en dingen apart legt. Dat doen ook soldaten niet en ook mensen die een hekel aan Jezus hebben niet. Johannes kent Jezus goed en ziet meteen dat Jezus dit zelf heeft gedaan. Hij weet het. Jezus leeft.*

Het is zondag, de eerste dag van de week. Maria Magdalena is al vroeg naar het graf gegaan. Het is nog donker. Ze heeft gezien dat de steen is weggerold en gaat snel naar Simon Petrus en nog een andere leerling (de beste vriend van Jezus). Maria Magdalena zegt: 'Iemand heeft de Heer uit het graf weggehaald, en nu weten we niet waar ze Hem hebben neergelegd.' Meteen gaan Petrus en de andere leerling zo vlug als ze kunnen naar het graf. De andere leerling holt hard en komt als eerste bij het graf aan. Hij bukt en ziet in het graf de doeken liggen, maar hij gaat niet naar binnen. Dan komt Simon Petrus bij het graf. Hij gaat naar binnen en ziet dat de doeken er liggen, maar dat de speciale doek die over Jezus hoofd had gelegen, was opgevouwen en apart was gelegd. Nu gaat de leerling, die het eerst was aangekomen, ook naar binnen. Hij kijkt, en als hij alles ziet, gelooft hij meteen dat Jezus is verrezen.



