

VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

JAAR A

Johannes 11, 3-7; 17, 20-27; 33b-45

4 > 6
JAAR

Lazarus is een vriend van Jezus. Hij heeft twee zussen: Marta en Maria. Lazarus is erg ziek. De zussen sturen iemand om het Jezus te zeggen. Tegen zijn leerlingen zegt Jezus:

'Het komt allemaal goed. Straks zullen we allemaal God bedanken.' Maar dan gaat Lazarus dood. Waarom heeft Jezus hem niet beter gemaakt? Nu is het te laat. Je-

zus gaat met Marta en Maria mee naar het graf. 'Maak het graf maar open,' zegt Jezus. 'Niet doen,' zegt Marta, 'het ruikt vies in het graf.' Ze maken het graf toch open en Jezus roept hard: 'Lazarus, kom naar buiten!' En daar komt hij. De doeken waarin hij begraven was, zitten nog om zijn lijf. Hij leeft. O, wat is iedereen gelukkig!

7 > 12
JAAR

Jezus reist met zijn leerlingen rond in de provincie Galilea. Een stuk verderop, in de provincie Judea, wonen veel vijanden van Hem.

Vanuit Galilea is het ongeveer twee dagen lopen naar het dorpje Betanië, in Judea. In dat dorpje wonen vrienden van Jezus. Het zijn Lazarus en zijn twee zussen, Maria en Marta. Maar er gebeurt iets ergs, want ...

Lazarus wordt erg ziek. De zussen sturen iemand naar Jezus toe om te zeggen dat zijn grote vriend Lazarus ziek is. Als Jezus dat hoort zegt Hij: 'Hoe ziek Lazarus ook is, hij zal leven. En de mensen zullen God prijzen en ze zullen Mij prijzen, want juist door deze ziekte zullen ze ontdekken dat ik de Zoon van God ben.' Jezus houdt veel van Marta, Maria en Lazarus. Toch wacht Hij nog twee dagen. Dan zegt Hij tegen zijn leerlingen. 'Laten we weer naar Judea gaan.' De leerlingen vinden het wel gevaarlijk, maar ze gaan toch mee.

Zo komen ze bij Betanië. Daar vertellen de mensen Jezus dat Lazarus al dood is. Hij ligt zelfs al vier dagen in het graf. Marta komt Jezus tegemoet en zegt: 'Heer, als U hier was geweest, dan was mijn broer niet doodgegaan. Maar ook al is mijn broer nu dood, Ik weet dat God alles zal geven wat U Hem vraagt.' Nu zegt Jezus tegen Marta: 'Uw broer zal verrijzen.' 'Ja', zegt Marta, 'dat weet ik. Hij zal verrijzen net als alle mensen, op de dag dat God de wereld laat eindigen.' Maar Jezus zegt: 'Ik ben de verrijzenis. Ik ben het leven. Wie in Mij gelooft, zal altijd leven, zelfs als hij dood is gegaan. Ja, wie in Mij gelooft en wie leeft zoals Ik, die leeft voor altijd. Geloof je dit?' 'Ik weet het, Heer,' zegt Marta tegen Jezus. 'Ik weet dat U de Messias bent, de Zoon van God die in onze wereld is gekomen.' Nu gaat Marta haar zus Maria roepen. Als Maria bij Jezus komt, knielt ze voor Jezus neer en begint te huilen. Jezus wordt verdrietig als hij haar ziet huilen en vraagt: 'Waar hebben jullie je broer neergelegd?' Dan zeggen Marta en Maria: 'Kom Heer, dan laten we het zien.'

Ze brengen Hem bij een grot met een steen ervoor. Nu begint ook Jezus te huilen en de mensen die het zien zeggen: 'Kijk eens hoeveel Hij van Lazarus houdt.' Maar sommige zijn juist boos en zeggen: 'Waarom heeft Hij hem dan niet beter gemaakt? Hij heeft zelfs de ogen van een blinde man genezen. Dan had Hij toch wel kunnen zorgen dat Lazarus niet was dood gegaan?' Als ze bij het graf komen, zegt Jezus: 'Haal de steen weg.' Maar Marta zegt: 'Hij is al vier dagen dood, zijn lichaam is niet goed meer en dat geeft een heel vieze lucht.' Maar Jezus zegt: 'Ik zei toch dat als je gelooft, je zult zien hoe groot God is?' Als de mensen de steen hebben weggehaald, kijkt Jezus naar de hemel en bidt: 'Dank U wel Vader, omdat U naar mijn bidden hebt geluisterd. Ik weet het wel, U verhoort Mij altijd. Maar Ik zeg het voor al degenen die hier staan, zodat zij gaan geloven dat U Mij hebt gestuurd.' Daarna roept Jezus heel hard: 'Lazarus, kom naar buiten!' En Lazarus, die dood was, komt naar buiten, met de doeken van de begrafenis nog om zijn handen en zijn voeten en een doek om zijn gezicht. En Jezus zegt: 'Maak die doeken los en laat hem gaan.' De Joden die met Maria zijn meegekomen, zien wat Jezus gedaan heeft. En veel van hen beginnen in Hem te geloven.

Marta heeft nog niet eerder ontdekt dat Jezus sterker is dan de dood. Ze schrikt daarom ook als Jezus de steen laat wegheven. Dat had ze niet verwacht. Maar als Lazarus daarna levend uit het graf komt, weet ze dat ze echt op Jezus kan vertrouwen. Altijd.

DAGLICHTJE
13 > 99 JAAR

Klinisch dood of hersendood, wegwijnend in eenzaamheid of totaal opgeslokt worden door werk en wereld. Geen tijd meer om na te denken, te mediteren, te bidden. Geen tijd voor God en de naaste. Wat is dood? Of moeten we vragen: wat is leven? Voor God bestaat de dood niet. De Levende maakt levend.

