

4 > 6  
JAAR

Jezus stuurt twee leerlingen vooruit. Hij zegt: 'In dat dorp daar, staat een jonge ezeltje. Dat moet je hierheen brengen. Zeg maar dat het voor Mij is.' Dat doen ze. Ze leggen hun jassen op het ezeltje en Jezus gaat erop zitten. Samen gaan ze naar Jeruzalem. Ze zingen een lied: 'Hier komt de koning, wij prijzen de Heer. Bij God in de hemel is vrede en eer.' De farizeeën zeggen tegen Jezus: 'Laat ze ophouden. Dit mogen ze niet zingen.'

Maar Jezus zegt: 'Als zij stil blijven, dan laat God de stenen schreeuwen.'

*Dat zou wel bijzonder zijn, als God de stenen liet schreeuwen. Maar de farizeeën begrijpen heel goed wat Jezus bedoelt. De leerlingen moeten doorgaan met hun lied, want God zelf wil dat de mensen blij zijn en Jezus toezingen. Jezus zal ze zeker niet tegenhouden.*

7 > 12  
JAAR

Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Ze komen vanuit Betanië, het dorpje van Lazarus, Marta en Maria. De weg gaat omhoog, een heuvel op, vol met grote olijfbomen. Die heuvel wordt de Olijfberg genoemd. Als ze bijna boven zijn, zien ze het piepkleine dorpje Betfage liggen. Maar voor ze daar zijn, zegt Jezus tegen twee van zijn leerlingen:

*Waarom wil Jezus nu op een jong ezeltje naar Jeruzalem rijden? Jezus wil laten zien dat Hij geen gewone koning is. Koningen rijden meestal op paarden. Jezus niet. De meeste koningen gebruiken wapens. Jezus niet. Lang geleden heeft een van de profeten het volgende geschreven: 'Jeruzalem, wees blij, want uw koning komt eraan. Hij is rechtvaardig, Hij is de overwinnaar. Hij blijft eenvoudig. Hij rijdt op een veulen, het jong van een ezelin.' Die woorden kennen de mensen en ze begrijpen dat Jezus die koning is. Maar de farizeeën zijn bang. Misschien zullen de Romeinen moeilijk gaan doen. Maar wat ze nog vervelender vinden, is dat Jezus zoveel succes heeft.*

'Ga naar dat dorpje daar. Als je er binnenkomt, zie je een jonge ezel staan, een groot veulen. Het staat vastgebonden en er heeft nog nooit iemand op gezeten. Maak het los en breng het mee. En als iemand jullie vraagt: "Waarom maken jullie dat veulen los?", zeg dan: "De Heer heeft het nodig." Zo stuurt Jezus ze op pad en ze vinden het precies zoals Hij het heeft gezegd. Als ze het ezeltje losmaken, vragen de eigenaars: 'Waarom maken jullie dat veulen los?' Dan antwoorden de leerlingen: 'De Heer heeft het nodig.' Ze nemen het mee en als ze bij Jezus zijn, leggen ze hun jassen over het veulen en helpen Jezus erop. Zo gaan ze op weg naar Jeruzalem. De mensen in de buurt die Jezus zien komen, leggen hun jassen als een vloerkleed op de weg. Jeruzalem is niet ver meer en als ze de Olijfberg afdalen, beginnen alle leerlingen vrolijk hardop te juichen. Ze prijzen God voor al de wonderen die ze hebben gezien. Het klinkt als een lied, ze zeggen: 'Hij die eraan komt is eeuwig gezegend. Hij is de koning in Naam van de Heer. Vrede voor ieder die woont in de hemel. Hoog en nog hoger, voor God alle eer.' Tussen de mensen lopen ook een paar farizeeën. Ze zeggen tegen Jezus: 'Meester, U moet er iets van zeggen, laat uw leerlingen ophouden.' Maar dan zegt Jezus: 'Neem dit van Mij aan, als zij hun mond houden, beginnen de stenen te schreeuwen.'

Als niet komt tot iet, kent iet zichzelf niet. We zien het dagelijks op de tv. En hoogmoed komt voor de val. Ook dat zien we bij herhaling. Zulke oude gezegden zijn maar al te waar. Je moet werkelijk groot zijn om bij veel roem en eer toch eenvoudig te blijven. Gods Zoon wordt een koning op een ezeltje. Hij dient, Hij lijdt en verdraagt, altijd eenvoudig en vol liefde. Zo groot.

